

CARNAVALS MIS

Zondag 11 februari 2024



Daor Staode
Van te kèke!





CARNAVALSMIS



KUSSEGAT

Daor staode van te kèke 'Verwonder je!'

Voorganger:	Pastoor Ard Smulders
Acolieten:	Moreno Geurden; Mike van de Broek
Misdienaar:	Rien van Engelen
Kussebaljuw:	Paul Wonders
M.m.v.:	Gelegenheidsorkest en koor "Love 4 Music" o.l.v Peter Spierings Saxsolo`s: Mark de Bie; Paul Rombouts

"Half uurke vuraf"

*** Kusseblaozers**

*** Orkest:** *Amsterdamse liedjes als Hazes!*

Binnenkomst

- * *Prins Jaap d'n Urste met adjudanten René en JB*
- * *De dames Nina, Anne en Lisa.*
- * *Jeugdprins Nigel, adjudanten Jens en Timme, hofnar Thomas.*
- * *Boerenbruidspaar Roel en Mieke met getuigen Edwin en Sjanny*
- * *Jeugdboerenbruidspaar Lola en Riv.*



Graf Waldersee

Allen:

***U allen welkom, Kuussegatters, kom er bij
zoek met ons hier mee verbinding, iedereen zij aan zij.
Opgetuigd in al die kleuren, wie of wat u bent
Zing, huil, bid, lach en verwonder,
'Daor staoede van versted'
U allen welkom, Kuussegatters, kom er bij
zoek met ons hier mee verbinding, iedereen zij aan zij.***

Begroeting - *Pastoor Smulders*

Zegenen Kuuske en ontsteken carnavalskaars

Openingswoord - *Han Versantvoort, voorzitter cv de Kuussegatters*

Gebed vur ons allen – *Pastoor Smulders*

Heer, niet altijd slagen wij erin het goede te doen,
terwijl we goed weten wat beter zou kunnen.
We vragen u om te bidden '*vur ons allen*'

We hebben ogen gekregen om te zien.
en toch kijken we elkaar te weinig aan.
Oren hebben we gekregen om te luisteren
en toch zijn we dikwijls doof voor elkaar.
O, '*lieven*' Heer, ontferm u over ons

Allen: O, '*lieven*' Heer, ontferm u over ons

We hebben een mond gekregen om met elkaar te praten,
en toch kletsen we te vaak over elkaar.

Een hart hebben we gekregen om van anderen te houden,
en toch is het soms van steen.

O, Jezus Christus, *stoa ons bij*

Allen: O, Jezus Christus, '*stao*' ons bij

Goede God, soms zijn we ziende blind en horende doof,
en soms doen we juist hen pijn, van wie we het meeste houden.

Geef dat wij onze ogen, oren en hart openzetten om het goede te
doen. Bid vur ons allen.

O, '*lieven*' Heer, ontferm u over ons

Allen: O, '*lieven*' Heer, ontferm u over ons

Moge God zich over ons ontfermen, ons 'wa we fout doen vergeve en vur ons bidde tot in d'n eeuwigheid'.

Allen: Amen

De jeugd breekt op dit moment de glowsticks



Kan ik iets voor je doen?

*Sandy Rombout;
Eric van der Heijden; koor*

*Kan ik iets voor je doen
Kan ik iets voor je zijn
In dit koude seizoen
Met z'n lach en z'n gein*

*Kan ik iets voor je zijn
Met een blik een gebaar
Met een arm om je heen
hier bij elkaar*

*Kan ik iets voor je doen?
Met een blik met een lach
met een hand met een zoen
deze feest'lijke dag*

*Kan ik iets voor je zijn
Op dit kleurrijke feest
Met z'n lach en z'n gein
Waar we vaak zijn geweest*

*Is er iets wat je wilt
Wat je graag van me hoort
waarom ik hier sta
Wat het is dat bekoord
Is er iets wat ik doen kan
Al is t maar klein
Wat iets voor je betekent
Wil ik graag voor je zijn*

*Kan ik iets voor je doen?
Misschien een lied een chan-
son
Dat je raakt in je hart
En ik jou voor me won*

*Waar je vrolijk van wordt
Misschien huilend om lacht
Dat je dagen verkort
dat ontroerd en verzacht*

*Is er iets wat ik doen kan
Met een blik een gebaar
Want we gaan straks weer
verder
Ook al wil je nog niet
Is er iets wat ik doen kan
om als vriend hier te zijn
Wat iets voor je betekent
Zou ik graag voor je zijn*

*Kan ik iets voor je doen
Een soort arm om je heen?
Zodat de zon mooier schijnt
Onze zorgen verkleint*

*Kan ik iets voor je zijn
Kan ik iets voor je doen*

DIENST VAN HET WOORD

Openingsgebed *Pastoor Smulders*

Vader God,
U schiep duizenden soorten bloemen,
'*waor we van staon te kèke*'
Van niet één soort zeggen we:
"die had anders moeten zijn".
Van mensen zeggen we dat soms wel.
Wij vragen U: Leer ons van de mensen te houden zoals ze zijn,
vandaag, morgen en alle dagen van ons leven.

Allen: Amen

Eerste Lezing '*Vershil in perspectief*' *Anne, Lars, Fleur*

Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het Verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitteren de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halthouden. Hij zette de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hun toen welke kleur de druppel had.

Rood zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.

Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.

Alle kleuren van de regenboog *Jeugdprins, adjudanten, hofnar*

*Jeugd: Als de kleur van jouw glowstick dadelijk genoemd wordt,
mag je deze goed omhoog houden!*

Nigel Van een regenboog aan de hemel staan we allemaal te kijken. We kennen ze allemaal, de kleuren van die mooie regenboog. Op een dag begon elke kleur op te scheppen.

Rood schreeuwde: "Ik ben de heerser over jullie allemaal. Ik ben de kleur van kracht, van dapperheid en van liefde.

Jens

Geel grinnikte: "Ik laat de mensen lachen.
De zon is geel, de maan is geel, de sterren zijn geel.
Zonder mij zou er geen vrolijkheid zijn."

Groen zei: "Ik ben belangrijk;
ik ben het teken van leven en hoop.
Ik ben de kleur van het gras en de bomen.
Zonder mij zouden alle dieren sterven."

Timme

Blauw zei: "Ik ben de lucht en de zee.
Water is de oorsprong van alle leven.
De lucht geeft ruimte en vrede en rust."

Paars sprak heel plechtig: "Ik ben de kleur van macht en
koningschap. Ik ben teken van waardigheid en wijsheid."
De kleuren schepten op;
ze vonden zichzelf allemaal het beste.

Thomas

Plotseling schrokken ze op van een **bliksemflits**.
Het donderde en bliksemde.
Van schrik kropen ze dicht tegen elkaar aan.

Toen sprak **Regen**: "Dwaze kleuren. Waarom vechten
jullie met elkaar? Jullie zijn gemaakt, elk voor een ander
doel. Jullie zijn allemaal nodig.
Geef elkaar een hand en span een grote regenboog,
als uitnodiging om samen in vrede te leven,
als teken van hoop voor morgen."



True colors Sandy Rombout

*You with the sad eyes
Don't be discouraged
Oh I realize
It's hard to take courage
In a world full of people*

*Jij met je droevige ogen,
Wees niet ontmoedigd,
Oh, besef wel,
dat het moeilijk is
in een wereld vol mensen*

*You can lose sight of it all
And the darkness inside you
Can make you feel so small
But I see your true colors
Shining through,*

*I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them
show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow.*

*Show me a smile then
Don't be unhappy, can't remem-
ber
When I last saw you laughing
If this world makes you crazy
And you've taken all you can
bear
You call me up
Because you know I'll be there*

*And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let it show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow*

*If this world makes you crazy
And you've taken all you can
bear
You call me up
Because you know I'll be there*

*And I'll see your true colors
Shining through
I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let it show*

*kun je het zicht op alles verliezen
en de duisternis in je binnenste laat
je zo klein voelen
Maar ik zie jouw ware kleuren
doorschijnen,*

*Ik zie jouw ware kleuren en daarom
houd ik van je
Dus wees niet bang om ze te laten
zien, Jouw ware kleuren
Jouw ware kleuren zijn prachtig
Als een regenboog*

*Laat me een glimlach zien, wees
niet bedroefd. Ik kan me niet herin-
neren wanneer ik je de laatste keer
heb zien lachen. Als deze wereld je
gek maakt en je bent aan het eind
van je latijn, bel me dan, want je
weet dat ik er zal zijn.*

*Maar ik zie jouw ware kleuren
Doorschijnen. Ik zie jouw ware kleu-
ren en daarom houd ik van je.
Dus wees niet bang om ze te laten
zien, jouw ware kleuren.
Jouw ware kleuren zijn prachtig
Als een regenboog*

*Als deze wereld je gek maakt
En je bent aan het eind van je latijn
Bel me dan, want je weet dat ik er
zal zijn*

*En ik zie jouw ware kleuren
Doorschijnen. Ik zie jouw ware kleu-
ren en daarom houd ik van je
Dus wees niet bang om ze te laten
zien. Jouw ware kleuren schijnen
door.*

*Your true colors,
True colors
True colors,
Shining through*

*I see your true colors
And that's why I love you
So don't be afraid to let them
show
Your true colors
True colors are beautiful
Like a rainbow*

*Ik zie jouw ware kleuren
daarom houd ik van je.*

*Dus wees niet bang om ze te laten
zien, jouw ware kleuren.
Jouw ware kleuren zijn prachtig
Als een regenboog .*

Evangelie naar Marcus 9, 30-37 *Pastoor Smulders*

Eens ging Jezus neerzitten en keek naar het zonovergoten land, naar de bloemen, de oogst, de velden, naar de wereld met zijn mensen. Er was verwondering, bewondering en vreugde in Hem, ontroering om wat goed en mooi was en dankbaarheid. Diep besef van het mysterie mens en wereld, en van Gods aanwezigheid.

Hij riep een kind, zette het in 't midden van de kring en zei tegen zijn mensen: "Als je niet wordt als een kind, open, ontvankelijk, onbevangen voor het mysterie van het leven en durvend om erop in te gaan, vol vertrouwen en gelovend, dan heb je niets begrepen van het rijk Gods, dan blijf je maar ronddwalen in het menselijke doolhof van vertwijfeling.

Ja, dan wordt het uitzichtloos....Je moet heel diep geloven om de vreugde van het leven te ontdekken.

Als je niet wordt als een kind... zegt Jezus daarom!

Zorg er alsjeblief voor dat de wereld, dankzij jou, een beetje mooier wordt: milder, liever, bewoonbaarder en soberder. Verkondig de liefde van de daken, schreeuw het onrecht uit vanaf de hoogste wolkenkrabbers, applaudiseer de handen van je lijf voor rechtvaardigheid en word hees van dankjewel zeggen!

Roep iedereen naar buiten als er een regenboog staat. Tel één nacht per jaar de vallende sterren. Laat je fantasie kleurige papieren vlinders aan de hemel spinnen.

Kijk hoe kleine kinderen het doen en laat het kind in jou nooit dood gaan!

Prinsenpreek

Prins Jaap d`n Urste



Lijflied

Het hele jaar door denk ik aan de mooiste tijd van het jaar. Met m'n vrienden de kroeg in Carnavallen met elkaar.

*Met die dagen straal ik van geluk,
Het is zo mooi,
Hier kom ik voor terug*

*Kom ga je mee met ons op pad,
in ons mooie Kuussegat,
Waar wij zijn geboren, gelukkig geworden.
Voel je thuis en maak vooral plezier
Carnaval dat vieren we hier.*

*Als een Kuus door het leven. Je laat je even gaan.
Al je zorgen even vergeten. Als je al je vrienden
weer ziet staan. Met die dagen straal ik van geluk.
Het is zo mooi, Hier kom ik voor terug.*

*Kom ga je mee met ons op pad, in ons mooie Kuus-
segat, Waar wij zijn geboren, gelukkig geworden.
Voel je thuis en maak vooral plezier
Carnaval dat vieren we hier.*

*Waar we ook gaan of gaan staan, het carnavals-
bloed stroomt waar het niet stromen kan. Dus trek-
ken ons pekske weer aan en drinken er nog eentje,
nog eentje dan.*

*Kom ga je mee met ons op pad, in ons mooie Kuus-
segat, Waar wij zijn geboren, gelukkig geworden.*

Allen:

***Voel je thuis en maak vooral plezier
Carnaval dat vieren we,
Carnaval dat vieren we,
Carnaval dat vieren we hier!***

Geloofsbelijdenis

Pastoor Smulders

Ik geloof in God, de Vader.....
Ik geloof in Jezus.....
Ik geloof in de Geest.....
Ik geloof in mensen.....

Allen:

**die alles gemaakt heeft.
die ons leert delen.
die bij ons is en ons helpt.
die willen leven zoals Jezus.**

Allen:

Ik geloof dat delen wonderen doet en dat we zo gelukkig kunnen leven.



Close watch

Eric van der Heijden; Koor

*Verlies jezelf niet in keuzes tussen goed en fout.
Er valt niets te winnen of te verliezen.
Kom tot rust en luister naar je hart.*

Voorbede

Pastoor Smulders

Aan het begin van deze kleurrijke zondag en komende dagen van plezier en gezelligheid houden we een moment van stilte en bezinning.

Boerenbruidspaar Mieke en Roel Bouwman

Goede God, wij bidden vandaag voor alle mensen met een feestmasker op die in deze dagen in een feestroes verkeren. Dat zij ook oog hebben voor de andere kant van de medaille, dat zij zich ook verbonden voelen met die mensen in hun omgeving die geen feestelijk gevoel hebben. Laat ons bidden.

Allen: Heer onze Heer, ontferm U over ons

Wij bidden voor de mensen die een masker opzetten om hun zorgen even te vergeten. Dat zij mensen vinden die hen zien staan en zich om hen bekommeren, een helpende hand reiken. Laat ons bidden.

Allen: Heer onze Heer, ontferm U over ons

Wij bidden voor hen die een masker van hardheid dragen, voor hen die niets en niemand ontziend macht en rijkdom nastreven, aan allen die niet terugschrikken voor geweld en terrorisme. Dat zij zich niet

steeds verschuilen achter hun masker, maar de moed hebben hun hart te laten spreken.
Laat ons bidden.

Allen: Heer onze Heer, ontferm U over ons

Pastoor Smulders

We bidden voor alle Kuussen en Kuussinnen die wegens ziekte verstek moeten laten gaan en voor hen die niet meer onder ons zijn en verbonden waren met Kuusseगत and onze geloofsgemeenschap, met name voor:

Laat hen in onze herinnering en aandacht blijven.

Laat ons bidden.

Allen: Heer onze Heer, ontferm U over ons

Goede God, laat ons naar Jezus' voorbeeld verwonderd blijven.

Zo bidden wij U op voorspraak van onze hemelse moeder, tot wie we nu samen willen bidden:

Allen:

Wees gegroet, Maria, vol van genade,

de Heer is met U,

gij zijt de gezegende onder de vrouwen,

en gezegend is Jezus, de Vrucht van uw schoot.

Heilige Maria, Moeder van God,

bid voor ons, zondaars,

nu en in het uur van onze dood.

Amen.

Collecte + Klaarmaken van de tafel



Joyfull, joyfull

Astrid van Grinsven; Wim Bekkers;

Koor

Showdans

Dansmariekes

DIENST VAN DE TAFEL

P Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader.

A **Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk.**

Gebed over de gaven

P We plaatsen brood op deze tafel, God en zoals we brood breken en delen met elkaar; zo proberen we ook onszelf te breken en te delen met elkaar.

We plaatsen ook een beker met wijn, God, omdat wijn het teken van vreugde is. Zo willen we ook proberen om vreugde met en aan elkaar te beleven.

(we gaan staan en de mannen nemen hun hoofddekse af)

Prefatie

P De Heer zij met u.

A De Heer zal u bewaren

P Verheft uw hart

A Wij zijn met ons hart bij de Heer.

P Brengen wij dank aan de Heer, onze God.

A Hij is onze dankbaarheid waardig.

Eucharistisch gebed

Wij danken U, God. U hebt ons geschapen om op weg te gaan naar U en in liefde te leven met elkaar. U geeft ons ogen om elkaar te zien en een mond om met elkaar te praten. U legt de liefde in ons hart om niet alleen al het goede met elkaar te delen, maar ook al wat moeilijk is. Zo hebt U ons gemaakt en mogen wij uw kinderen zijn. Blij danken wij U hiervoor met alle mensen die in U geloven. En met alle heiligen en engelen zingen wij U toe:

Allen:

Heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten.

Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.

Hosanna in den hoge.

Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.

Hosanna in den hoge.

Ja, God, U bent heilig en goed voor ons en voor alle mensen. Wij danken U vooral voor Jezus Christus, uw Zoon.

Hij kwam in de wereld, omdat de mensen U in de steek gelaten hadden en niets meer met elkaar te maken wilden hebben. Hij heeft onze ogen en onze oren geopend en ons gezegd wie wij zijn: broers en

en zusters van elkaar, kinderen van U, onze Vader. Op dit ogenblik brengt Hij ons samen rond deze ene tafel om te doen wat Hij heeft voorgedaan.

Goede Vader, heilig deze gaven, brood en wijn, zodat zij Lichaam en Bloed worden van Jezus Christus uw Zoon.



Accl.: ***Ecce homo animam viventem***
(Zie de mens die zijn leven leidt)

Want op de avond voordat Hij zijn leven voor ons gaf, was Hij met zijn vrienden voor het laatst aan tafel. Hij nam brood, dankte U, brak het en gaf het hun en zei:

“Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn Lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn, Hij dankte U, gaf hem aan zijn leerlingen en zei:

“Neemt deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe altijddurende Verbond, dit is mijn Bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Daarna zei Hij tot hen: Blijft dit doen om Mij te gedenken.”

(we mogen weer gaan zitten en het hoofddeksel mag weer op)

Daarom zijn wij hier samen, vader en denken blij en dankbaar aan wat Jezus deed voor ons geluk. Zijn offer heeft Hij aan de kerk gegeven: zo viere wij zijn dood en verrijzenis. Heilige Vader in de hemel, wij bidden U: neem ons op in uw liefde samen met Jezus uw beminde Zoon. Hij is voor ons gestorven maar U hebt Hem nieuw leven gegeven.



Accl.: ***Ecce homo visus est homo***
(Zie de mens die als mens wordt gezien)

Vader, U hebt ons uitgenodigd om hier aan deze tafel te eten van het Lichaam van Christus onze Heer; zo maakt U ons blij door de heilige geest. Wij bidden U: maak ons door dit Brood ook sterk, en geef dat wij meer en meer gaan doen wat U van ons verwacht. Denk, Heer, aan de paus Franciscus, aan onze bisschop Gerardus en aan alle andere bisschoppen. Help iedereen die een leerling van uw Zoon wil zijn: laat hen vrede en vreugde brengen aan alle mensen.

God onze Vader, breng ons allen eenmaal thuis bij U en bij Christus uw Zoon, samen met Ma-ria, zijn Moeder en met alle heiligen. Dan zullen wij met Jezus Christus voor altijd bij U zijn. Door hem en met hem en in hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige vader in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid.

Allen: Amen.



Accl.: *Ecce homo qui videt Deum*

(Zie de mens die God ziet)

Onze Vader op z'n Veghels

A Onze vaoder die in d'n himmel is,
oeuwe naam zal worden geheiligd,
oeuw rijk zal komme.
Wè Ge wilt zal zen op aarde, net as in d'n himmel.
GiF aon ons nou iedere dag ons brood
en reken ons onze foute nie steeds toe,
zoas ôk wij aander hun fouten vergeve
en breng ons niet in beproeving,
mar bevreij ons van al 't kaoie.
Ame

Vredeswens

P God van vrede en gerechtigheid, help ons open te staan naar onze medemens, met open ogen en een open hart, om elkaar zo de hand te reiken van gerechtigheid.

De vrede van de Heer zij altijd met u.

A En met uw Geest.

P Laten we dan elkaar die vrede toewensen.
met een handdruk en een hartelijke blik in onze ogen



Kan ik iets voor je doen? Koor

*Kan ik iets voor je zijn
Met een blik een gebaar
Met een arm om je heen
Hier bij elkaar*

*Kan ik iets voor je doen?
Met een blik met een lach
met een hand met een zoen
deze kleurrijke dag*

Breken van het brood

P Door deel te nemen aan deze maaltijd nemen wij het op ons om hier op aarde te bouwen aan Gods Rijk van vrede en gerechtigheid. Laten wij dan eten van dit brood, opdat dit voornemen in ons mag uitgroeien door het voorbeeld van Jezus Christus.

P Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld

A Ontferm U over ons

P Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld

A Ontferm U over ons

P Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld

A Geef ons de vrede.

P Ziehier het Lam Gods dat draagt de zondenlast van deze wereld.

A Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek slechts een woord en ik zal gezond worden.

Communie



Multicolor Sandy Rombout; Eric van der Heijden

*Waking tonight from a dream
black and white
To a life in multicolor
Polarized lights, flash and open
my eyes
To a world that's undiscovered*

*I see you, I see me like a lost me-
mory
That's appearing out of the blue
All is new, that I see, now I truly
perceive
There is more than I ever knew*

*In this view, oh oh
I see all the colors in you
In this view, oh oh
I see all the colors in you*

*Vannacht wakker uit een droom
zwart en wit
Naar een leven in vele kleuren
Gepolariseerde lichten, flits en
open mijn ogen
Naar een onontdekte wereld*

*Ik zie jou, ik zie mij
Als een verloren herinnering
Die komt uit het niets
Alles is nieuw wat ik zie
Nu begrijp ik het echt
Er is meer dan ik ooit wist*

*In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou
In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou*

*The rhythm of the street looks like
music to me
It's a sound that I ain't ever seen
before
Had to hear it to receive it
Had to see it to believe it
Had to lose it to know what I was
looking for*

*I see you, I see me like a lost me-
mory
That's appearing out of the blue
All is new, that I see, now I truly
perceive
There is more than I ever knew*

*In this view, oh oh
I see all the colors in you
In this view, oh oh
I see all the colors in you
Multicolor
Multicolor
Multicolor
I see all the colors in you*

*Watching as the night turns to
morning
The temporary tones of the sky
Remind me that we're always
evolving
Nothing's ever black and white
So it's you and I, and it's all
Multicolor
Multicolor*

*I see all the colors in you
In this view, oh oh
I see all the colors in you
In this view, oh oh
I see all the colors in you
Multicolor
Multicolor
Multicolor
I see all the colors in you
Multicolor*

*Het ritme van de straat lijkt op
muziek
Het is een geluid dat ik nog nooit
eerder heb gezien
Moest het horen om het te ont-
vangen
Moest het zien om het te geloven
Moest het kwijt om te weten wat*

*ik zocht Ik zie jou, ik zie mij
Als een verloren herinnering
Die komt uit het niets
Alles is nieuw wat ik zie
Nu begrijp ik het echt
Er is meer dan ik ooit wist*

*In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou
In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou
Veelkleurig
Veelkleurig
Veelkleurig
Ik zie alle kleuren in jou*

*Kijk terwijl de nacht overgaat in
de ochtend
Naar de tijdelijke tinten van de
lucht
Herinneren me eraan dat we altijd
in ontwikkeling zijn
Niets is ooit zwart en wit
Dus jij en ik en het is allemaal
Veelkleurig*

*Ik zie alle kleuren in jou
In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou
In dit beeld
Zie ik alle kleuren in jou
Veelkleurig
Veelkleurig
Veelkleurig
Ik zie alle kleuren in jou
Veelkleurig*



Ich bin wie du

Orkest

Engelbewaarder

Jeudprins Nigel
Eric van der Heijden

*Carnaval vieren In Kuussegat,
met mij als jeugdprins. Dat wordt
weer wat. We bouwen een feestje
En hebben veel lol. We hossen en
springen, carnaval in m'n bol.*

*En dan zie je bloemen. Alles is
wit. Het is toch je moeder die
naast je zit. Je kijkt in haar ogen
En ziet dan een traan, alsof ze wil
zeggen, Voorzichtig voortaan.*

*Je zit zonder zorgen. Nergens aan
denken. Even maar stoppen om bij
te tanken. Flitsende lampen, een
motor die draait. Toch waarschuwt
een haan in je hoofd die kraait*

Refr.

*Duizenden strepen, Duizenden
bomen. Ben in gedachte, ben
aan t dromen. Je zit in mijn auto
en vole me bevrijd. Daarin zit
mijn leven. Ik heb alle tijd.*

Refr:

*Ik weet nu dat er een engelbewaar-
-der bestaat, Je kunt haar niet
zien, als ze zachtjes tegen je praat.
Ik weet nu ook dat zo'n engelbe-
waarder op je let Ik kan het weten,
ik ben er zelf eens door gered*

*Ik weet nu dat er een engelbe-
waarder bestaat, Je kunt haar
niet zien, als ze zachtjes tegen je
praat. Ik weet nu ook dat zo'n
engelbewaarder op je let Ik kan
het weten, ik ben er zelf eens
door gered. Ik kan het weten, ik
ben er zelf eens door gered.*

*Tien kilometer Dan ben je weer
thuis. Je ziet in de verte het dak
van je huis. Je voelt dat je laap
hebt. Toch rij je maar door. Een
engelbewaarder die bijna verloor.*

Dankgebed na de communie

Pastoor Smulders

God,

als tot ons doordringt hoe groot het heeal is, zo groot
dat we ons er geen voorstelling van kunnen maken,
dan zijn we onder de indruk.

Als we horen wat mensen soms voor elkaar over hebben,
dat ze zelfs hun leven voor elkaar wagen,
dan raakt ons dat.

Dan weten we weer, dat er een kracht is die groter is dan wijzelf.
Dat er wonderen bestaan.

Dan zien we iets van u.

Slotgedachte *Stefanie van Haaren*

Verwondering is een grote kracht die in iedere mens aanwezig is.

“Stoade doar van ‘te kèke?”

Je wordt erdoor aangeraakt en het overstijgt jezelf. Je bent even in een andere wereld en de tijd staat even stil. Je wordt er blij van en het geeft je energie.

Het gebeurt soms op een onverwacht moment.

“Dan staode d’r van te kèke ”

Je wordt verrast door iets moois in de natuur. Je ziet een regendruppel aan een bloem hangen en je ziet er een regenboog in. Je wordt warm van binnen omdat iemand zo aardig voor je is. Je hoort muziek die je van binnen raakt.

Soms kun je zo’n moment omschrijven met woorden; je zegt het tegen een ander of je houdt het voor jezelf in je dagboek. Een andere keer maak je een foto of leg je het vast in je hart.

Neem de komende dagen eens de tijd om te merken wanneer er iets sprankelt in jou. En koester het! Het is een prachtig moment dat niemand je kan afnemen. Maar mooier nog is het om er iets van te delen. Als er iets is wat we kunnen gebruiken in deze tijd is dit het wel! Het is gratis energie voor jou en voor mij!



Laat de zon in je hart

*Sandy Rombout;
Eric van der Heijden; koor*

*Laten we **allemaal gaan staan** bij dit skône lied. Dan kunde ook wa harder zingen. De tekst die paste d’r hier nie mir onder dus die hebbe we maor aan dun andre kant gezet. Ge moet wel rap oew blaoke omslaon, anders bende te laot, want torkest begint meteen te speule en t begint al meteen met **lalalalala**.*

Als t dik gedrukt staot, mag de mee zingen, nie eerder!

Lalalalala....

Een lach, een groet
een blij gezicht
een vogel zwevend naar het licht
oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch bijzonder

Een kind dat lacht en naar je zwaait
De wind die door de bomen waait
Oh het lijkt zo gewoon,
maar het is toch een wonder

het leven gaat zo snel voorbij
dat geldt voor jou maar ook voor mij

Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even

Het strand, de zee
De volle maan
de hemel waar de sterren staan
Oh het lijkt zo gewoon
maar het is toch bijzonder

en ben je soms niet goed gezind
denk aan de glimlach van een kind
ja dat maak je weer blij
ja dat maak je weer vrolijk

Het leven gaat zo snel voorbij
Dat geldt voor jou maar ook voor mij



**Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even**

*Ben je niet gelukkig
heb je soms verdriet
Denk dan aan de zon
en zing dit lied*

**Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even
Oh laat de zon in je hart
Ze schijnt toch voor iedereen
Geniet van het leven
Want het duurt toch maar even**

Zegen *Pastoor Smulders*

Dat je ogen licht en donker zien,
je oren in de storm God verstaan,
je handen vol vrede zijn,
je voeten de goede kant op gaan,
je hart altijd plaats voor liefde heeft.
Zij zo door God gezegend.

DIENST VAN DE LOL

Buut *Pastoor Smulders*

Tussendoor zingen we met z'n allen: 'Hoe skôn is t leve'

***Hoe skôn is ut leve, vural mi carnaval.
Maar urst wa bezinne, da doen ze overal.
Hoe skôn is ut leve, en goade straks content.
Dan vuulde ook van binne, doag`ne Kuussegatter bent.***

Uitreiken Onderscheidingen

Prinsen en adjudanten

Mededelingen en vort

Pastoor Smulders



En nou die hendjes de lucht in Allemaal

**Hedde gij ook wel eens da gevoel,
van laat nou eens de boel maar de boel
Om te dansen en te sjansen, ach gij weet wat ik bedoel
Maar gij denkt dan: wat moet ik alleen,
waar kan ik in m'n eentje nou heen
Maar warempel, hier geen drempel, hier sta je nooit alleen**

**En nou die hèn djes de lucht in, en keek me lachend aan
Dan zal er voor jou ok een wereld open gaan
En nou die hèn djes de lucht in, en keek me lachend aan
Dan zal er voor jou ook een kuuske loeien gaan**

**'t Is een lust veur 't oog assje ziet,
hoe een Kuuske drie dagen geniet
En uitgelaten deur die straten, en hij loeit zun hoogste lied
Ook al witte gij niet hoe 't moet,
witte niet hoe een Kuuske da doet
Loei maar naar me, Loei maar naar me, het gaat vanzelf goed**

**En nou die hèn djes de lucht in, en keek me lachend aan
Dan zal er voor jou ok een wereld open gaan
En nou die hèn djes de lucht in, en keek me lachend aan
Dan zal er voor jou ook een kuuske loeien gaan**

**EN ALS GE NOU AN
CARNAVAL HELEMAAL GIN
END KUNT MAOKE, KUNDE
HIER WOENSDAGAVOND OM
KWART VOOR ZEUGE
EEN ASKRUISKE HALE!**





MOV ACTIE VEGHEL

Daor staode van te kèke

Als iedereen de prijs van één pilske
doneert aan de
Stichting Dovenzorg Malawi
dan kunne heel veul dove kinderen
un goei opleiding krijge!



www.dovenzorgmalawi.nl
www.facebook.com/dovenzorgmalawi
www.instagram.com/dovenzorg_malawi



Stichting
Dovenzorg
Malawi

